

Mijn kinderen, ik heb u al
wat 'k geven kon, gegeven,
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven.
(G. Gezelle).



Wil in uw gebeden gedenken de ziel

van Mevrouw

MARIA, MARTHA DOCLO

echtgenote van Mijnheer

VALÈRE VAN WYNEN

geboren te Parike, de 11 Maart 1910 en godvruch-
tig in de Heer ontslapen te Gent, de 19 Januari 1952,
versterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Bij dergelijk sterfbed breekt het hart en komt
bijna in verzet tegen de wreedheid van die slag:
een jonge moeder en toonbeeldige vrouw, zo nodig
en zo toegewijd aan haar man en zeven kinderen,
bijna plots en machteloos uit dit midden van liefde
en geluk weggerukt en dan nog bij de bevalling
van een achtste kind. Wij kunnen hier niet anders
dan gelaten en eerbiedig het hoofd buigen. Mensen-
woorden schieten tekort om troost te brengen. Wij
bidden vertrouwvol de Heer van leven en dood om
berusting en hulp, om zalving en sterkte.

Wijzelf beseffen daardoor echter beter wat een
moeder is; zij schenkt leven, zelfs op gevaar het
hare te verliezen. Een moeder die trouw blijft aan
haar geweten en valt als slachtoffer van haar plicht
is een heldin, wier gedachtenis beter dan in arduin
en brons zal vereeuwigd worden: zij zal gelauwerd
en gekroond voortleven in het hart van haar man
en kinderen. De les van haar sublieme offer zal

elke dag en uur voor haar man en kinderen een
opwekking blijven tot dapperheid in alle moeilijk-
heden, tot offervaardig zelfvergeten en getrouw-
heid aan de plichten van staat.

Zij vond de moed tot die algehele gave van
zichzelf bij Maria die stond naast 't kruis, in het
Hart van O.L. Heer, die zij dikwijls ontving in de
H. Communie.

Deze heldhaftige vrouw vroeg in haar laatste
ogenblikken dan nog om vergiffenis over haar te-
kortoren jegens man en kinderen. Ja, zij was een
sterke vrouw in haar leven, een heilige in haar
sterven!

Beste Echtgenoot en liefste Kinderen, waar de
nood het grootst is, is God dichtsbij. Waar mensen
in liefde strijden en lijden, helpt de Heer. Blijft sa-
men met Vader verenigd in gebed, deugdzaamheid
en behulpzaamheid. Bidt God voor mijn ziel, ik
blijf uw wakende Engel in de Hemel.

Dierbare Broeders en Zusters. Familieleden en
Vrienden, weest mij en mijn geliefden ook indacht-
tig in uw gebeden.

Moeder van Altijdurende Bijstand, bid voor
ons. (300 d.)

Mijnheer Valère Van Wynen, haar echtgenoot,
Mijnheer Edmond Van Wynen,
Mijnheer André Van Wynen,
Mijnheer Adelin Van Wynen,
Mejuffer Marie-Christine Van Wynen,
Mejuffer Marie-Thérèse Van Wynen,
Mejuffer Godelieve Van Wynen,
Mijnheer Pierre Van Wynen, hare kinderen,
De familiën Doclo, Surdiacourt. Van Wynen en
Vannieuwenhuyze,

bedanken voor de blijken van innige deelneming
in het smartelijk verlies dat hun treft.

Druk. Vanovervelt, Ronse.