

" Maar als het Liefste weg zal zijn
dat gij bewaart op aarde,
dan zult gij voelen aan de pijn
wie u het leven baarde " (L. Reypens)



Uitnodiging tot Gebed en Eucharistieviering

voor mevrouw

Marie Cesarine Doclo

wed. van **Alphonse Anssens**

geboren te Oprakel op 21 maart 1887 en er god-
vruchtig overleden op 29 mei 1969. Versterkt door
Kristus in zijn H. Sakrament en de pauselijke zegen.

Ze was lid van de confrerie van het H. Hart,
erelid van de H. Hartbond.

Gods goedheid had haar gezegend met een schoon
moederhart. Hoe ledig is het huisje nu waar moeder
woonde, waar ze uit ons midden is verdwenen! De
laatste liefdeband is ook met onze moeder verbro-
ken. Moeder, wat doet uw heengaan onze harten
pijn, gij die het leven door zijt geweest een oprecht
kristelijke moeder, vroom en liefdevol, altijd zo zjev-
rig en werkzaam en in uw leven zwaar beproefd,
zo minzaam en toch geduldig, altijd gelaten en te-
vreden in uw lot. Ons hart kan zo moeilijk zwijgen
bij dit harde afscheid. We hebben nog zo een be-
hoefte aan uw aanwezigheid en liefde. We zoeken
kracht en troost in ons geloof dat zalfd terwijl de
dood ons treft in het liefste wat we op aarde bezit-
ten. Moeder we zullen sterk en moedig zijn zoals U
dat altijd geweest zijt in tijden van beproeving.
Het aandenken aan uw liefdevol bijzijn in ons leven
maakt alles tot een offer.

Mijn teergeliefde kinderen en kleinkinderen, gij
vooral mijn liefste Lucienne, niet te aanvaarden en
toch waar, nu hebt ge geen moeder meer; en wan-
neer ge thuis gans alléén moeder zult missen, haar
niet meer zult zien en horen, vertrouw op God en
zijn H. Moeder, zij zullen u bijstaan in die droeve
dagen. Gij weet hoe zeer ik u liefhad en om uw
geluk bezorgd was. Ik dank u allen voor uw onver-
moebare geduld en oprechte dank waarmede ge
me tijdens mijn lange leven en vooral in de laatste
dagen, dag en nacht bijgestaan hebt en getroost en
mijn sterven verzacht hebt. Blijft de gedachtenis
van uw moeder trouw en waardig. Wilt gij, ten
minste als moeder hengaat, ze nog met dank en
liefde lonen, laat dan haar beeld, bij raad en daad
u in de geest steeds wonen. Bidden we voor elkaar
en denkt dat moeder gelukkig is in de hemel waar
ze over u zal waken en u zal zegenen.

Duurbare familieleden, eerwaarde zusters, die mij
verpleegden allen oprechten dank voor uw mede-
leven en liefdevolle zorgen. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.

De families

DOCLO, ANSSENS, HENAU, MARREZ

BEDANKEN.

Namis : op dinsdag 17 juni te 19 h.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem