

Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van de hemel,
wees haar toevlucht en haar
voorspreekster.

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Octavie, Augusta DOCLO

weduwe van Richard Degeyter,

geboren te Parike op 26 oktober 1902
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 7 mei 1990,
gesterkt door Kristus in zijn
HH. Sakramenten.

De families

Doclo, Degeyter, Surdiacourt,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 26 mei 1990 om 19 u

" De geduldige mens draagt zijn leed
tot het ogenblik gekomen is waarop de
vreugde voor hem opbloeit ». (Sir. 1.23)

Zij kende zorgen en een harde tijd,
vreugde, maar toch ook verdriet.

Haar geloof gaf haar vertrouwen
om de beproevingen geduldig
te aanvaarden.

God,

haar heengaan doet ons pijn,
neemt Gij de droefheid weg uit
ons hart door het geloof
in Uw eeuwig leven.

Dankbaar voor wat Gij ons langs haar
hebt gegeven bidden wij :
geef haar nu eeuwige rust en vrede,
zorg dat in onze verkleinde
familiegemeenschap
door haar ons hart groter wordt,
dat er geen eenzaamheid heerst
maar dat wij elkaar nog meer
tot steun en sterkte zijn.

H. Jozef,
patroon van de goede dood b.v.o.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel