



In de eeuwige rust en vrede is binnengegaan

DE HEER

## Omer DOCLO

weduwnaar van Mevrouw

**CELINA HENAU,**

geboren te Opbrakel op 26 juli 1898 en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel in de St.-Franciscuskliniek op 13 januari 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van godvruchtige genootschappen.

Lid van de Gepensioneerdenbond.

---

Bij het heengaan van deze man denken wij spontaan dat het pas zes weken geleden is dat ook zijn echtgenote Celina van het tijdelijke naar het eeuwige leven is heengegaan.

Wij allen die geloven in het zelfde Evangelie « de blijde boodschap », in het eeuwige leven en in de Verrijzenis van de Heer Jezus, zijn geroepen, langs de wegen van beproeving en lijden, door het woud van de eenzaamheid, naar het uiteindelijke, naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, ons toe bereid.

De dierbare afgestorvene, die wij in ons

gebed en Eucharistie gedenken heeft een gans leven van zware arbeid en labeur achter de rug. Met handvaardigheid en mannenkracht, met moed, heeft hij zijn taak volbracht en gezorgd voor het welzijn van zijn gezin.

Toen de jaren van rusten waren gekomen heeft hij met verbetenheid en geduld de beproevingen, die ouderdom en ziekte meebrengen, moeten ervaren. Hoe klein en machteloos staan wij tegenover leven en dood.

Dierbare kinderen, kleinkind en familieleden, die dubbele scheiding van moeder en vader zo kort oopen valt zwaar. Uw leven gaat verder. Volgt ons voorbeeld van werklust en dienstvaardigheid na. Zorgt goed voor onze goede Agnes. Dank voor uw jarenlange toewijding en zorg, soms dag en nacht. God zegene en beware U allen. Bidt voor ons.

**Namis : zondag 29 januari om 10 uur.**

De families DOCLO, HENAU, HENAU,  
DE STERCKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel