

*Ontving door geloof in Jezus Kristus
eeuwig leven bij de Vader,*

DE HEER

RENÉ DOCLO

weduwnaar van Mevrouw
IRMA VANDENDORPE

geboren te Parike, de 29 juli 1906 en na
een kortstondige ziekte godvruchtig over-
leden te Gent, de 27 februari 1972, voor-
zien van de H. Sakramenten der zieken.



De families DOCLO,
VANDENDORPE,
SURDIACOURT,
HOOREMAN,

danken U innig voor uw bliken
van deelneming en gebeden.

de naver moederbeke



De Heer heeft het zo gewild en wie zou
Hem durven vragen waarom Hij zo gehan-
deld heeft.

Vrij onverwachts is onze dierbare overle-
dene van ons heengegaan. Als gelovige
mensen troost ons echter de gedachte
dat de dood niet het einde is maar een
nieuw begin, dat ons leven hier maar de
aanloop is van een ander leven, waar
geen lijden en pijn, geen teleurstelling
meer bestaan. Hij had het niet gemakke-
lijk tijdens zijn aards bestaan, beproeving
en wederwaardigheden waren zijn deel,
toch bleef hij de moed hoog houden en
behield hij het vertrouwen in de waarde
en de schoonheid van het leven.

Bidden wij de Heer, de bron van het
ware leven, dat hij onze dierbare over-
ledene mag opnemen in zijn heerlijkheid.
Eens werd hem de genade geschonken
van het doopsel, moge God het leven
dat Hij toen begonnen is voleinden en
doen opbloeien tot een volmaakt geluk.
Geachte familieleden en vrienden, gij
hebt het waarschijnlijk niet verwacht dat
ik U nu reeds voorgoed zou verlaten.
Zijn wij de Heer dankbaar voor al het
goede dat Hij ons geschonken heeft. Bidt
voor mij en tot weerziens in de hemel.