

*Als God ons thuis brengt,  
uit onze ballingschap  
dat zal een droom zijn.  
(Psalmen)*

Dankbaar gedenken wij  
**De Heer**

***Emiel D'OLIVIER***

**weduwnaar van Mevrouw Josée DE BOE**

Lid van: Katholieke Werklieden Bond.

Geboren te Overboelare op 16 februari  
1929 en godsvruchtig overleden in het Onze  
Lieve Vrouw Ziekenhuis te Geraardsbergen  
op 15 september 1991, gesterkt door het H.  
Sacrament der zieken.

—  
De families: D'OLIVIER - DE BOE  
COSIJNS - LEROY.

Dank aan allen die met liefde aan hem  
dachten.

Te vroeg is onze dierbare overledene van  
ons heengegaan. Hij had het niet gemakke-  
lijk in deze wereld. Tegenslagen bleven hem  
achtervolgen. Hij hield nochtans van het  
leven en van de mensen en zolang het U  
gegeven was stond gij graag ten dienste van  
anderen. Machteloos moesten wij toezien  
hoe de ziekte Uw gestel ondermijnde. Nu  
heeft zij haar werk gedaan en U gebracht  
naar Uw definitieve eindbestemming. Daar  
bij de Heer zal nu alle lijden en zorg een  
einde nemen. Bidden wij nu, dat onze goede  
Vader in de hemel hem mag opnemen in  
zijn koninkrijk van vrede.

Dat hij ruste in vrede.

—  
Begrav. Drukw. Collier-De Taeye (054) 41.35.00