

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.



Bid voor de zielerust van

ROGER D'OLIVIER

echtgenoot van HORTENSE STOCKMANS,

geboren te Deftinge op 10 juni 1908 en vroom overleden in het Stedelijk Ziekenhuis van Geraardsbergen op 28 september 1983, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid bond gepensioneerden "Volharden" ;

Houder van verschillende Militaire en

Burgerlijke eretekens ;

Herinneringsmedaille oorlog 1940-1945 ;

Medaille van Krijgsgevangene ;

Medaille Oud-Strijder 1940-1945 ;

Medaille Koning Albert I.

In de herfst van zijn leven kwam ineens de ijzige winter in de vorm van een haastige dood. Maar zoals elke herfst zijn vruchten geeft met levenwekkend zaad voor de volgende lente, zo is ook de dood voor elke christen mens begin en aanvang van een nieuw leven dat eeuwig duren zal.

Dat geloven wij op het woord van de Heer die gezegd heeft : " Ik ben de ver-

rijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid ook al is hij gestorven."

Midden in de rouw en het schrijnend leed dat nu zijn geliefde echtgenote, kind en kleinkinderen treft, kunnen wij toch hoopvol opblikken naar de Heer en de verdere toekomst van ons leven.

Niet minder kunnen wij dankbaar zijn om het leven van deze dierbare overledene voor al wat hij betekende en opbracht voor hen die hem het meest nabij waren, maar ook voor allen die met hem tijdens zijn lange leven in contact kwamen.

Heer, neem het ons niet kwalijk dat ons hart nu scheurt om het plotse en pijnlijk heengaan van onze beminde echtgenoot, dierbare vader en geliefde grootvader. Help ons te geloven dat wij over de dood heen met elkaar innig verbonden blijven en dat alle leven, kort of lang in deze wereld, uiteindelijk zijn bekroning vindt in Uw eeuwig leven en Uw stralend licht.

*Onze oprechte dank voor uw gebed
en uw deelneming in onze rouw.*

*Vanwege de families D'OLIVIER,
STOCKMANS,
DE BACKER,
VAN DEN BERGHE.*

begrav. collier-de taeye moerbeke - druk de nayer moerbeke