



Liefdevol denken we terug aan

Zuster Marie-Elisabeth

Helena Domjan

Geboren te Budapest op 1 juli 1904.

Begon haar Clarissenleven op 8 juli 1939.

Gaf zich volledig aan Christus en
zijn Kerk door de professie
op 10 juli 1941.

Gesterkt door het sacrament der zieken is ze
zacht van ons heengegaan op 8 juli 1992.

Danken U van harte voor uw biddend
meeleven :

De zustersgemeenschap
en de familie Domjan.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert. Geraardsb. - T. 054-411724

Luister dochter, wees aandachtig
verlaat uw volk, verlaat uw vaderhuis !
(ps : 45)

Op een heldhaftige wijze is onze goede Zuster op deze uitnodiging ingegaan. Ze verliet immers haar land, haar familie en haar artistieke loopbaan als beeldhouwster, om zich geheel aan de Heer te geven in het spoor van de Heilige Clara.

Ik kan alles in Hem die mij kracht geeft. Dat woord van St. Paulus bezielde gans haar leven. Dag aan dag heeft ze zich edelmoedig ingezet om haar contemplatieve roeping trouw te beleven. Gods lof verkondigen in het getijdengebed tot enkele dagen voor haar heengegaan was haar grootste vreugde.

Met haar intens gevoel voor kunst en schoonheid kon ze verwonderd in het leven staan. Met haar vurig temperament koesterde ze een diepe genegenheid voor haar medezusters en was ze zo dankbaar voor de kleinste dienst en attentie.

Nu is ze thuisgekomen in het Beloofde Land voor eeuwig geborgen in de Drieëne God. Door haar gebed blijft ze tot zegen voor Kerk en wereld, voor onze Orde, haar dierbare familie en vrienden.

God wij danken U omdat Gij haar hebt geschapen en geroepen als volgelingen van de H. Clara en omdat Zuster Marie-Elisabeth tot op zeer hoge ouderdom in goede gezondheid en helder van geest in ons midden heeft mogen vertoeven.

Moeder van de schone liefde spreek voor haar en voor ons ten beste.