

†
TOT VROME GEDACHTENIS VAN
Mevrouw

Marie-Honorine DOMS

weduwe van de
Heer Pierre-Léon NELEN

Geboren te Blaasveld op 29 juli 1891 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel
op 29 mei 1961,

voorzien van de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en van de Pauselijke Zegen
in «articulo mortis».

Als een leven eindigt, wordt zijn grootheid niet gemeten in lengte van dagen, maar in werken van geloof en liefde. Een mens kan hier niet oordelen, enkel vaststellen.

Zij was een "moeder,, in volle en schone zin van het woord voor haar kinderen en kleinkinderen, van wie zij zo oneindig veel hield : zacht en liefderijk, gulhartig en eenvoudig. En toch was zij voor hen tegelijkertijd een toonbeeld van karakteradel en beginselvastheid.

Iets allerdierbaarst werd ons ontnomen. Een moeder kan ter wereld alles vervangen, niets echter kan op aarde een moeder vervangen. Moeders sterven steeds te vroeg, maar in de hemel vervullen zij nog hun rol. Hierin vinden wij onze troost, het wordt bij deze droefenis zelfs onze vreugde. Haar edel leven weze voor ons een spoorteken.

Als kristenen blikken wij over de dood heen naar de hemel, waar wij het sterfelijk lichaam in onsterfelijke heerlijkheid terugvinden. Wie de Meester is van de dood, is tevens het onderpand van een glorievolle verrijzenis. Daarom zullen wij onze vrome moeder, op wie Gods liefde rust, bij vader weerzien.

Teergeliefde kinderen, grenzeloos was uw liefde, uw geduld en uw bezorgdheid voor mij in deze langdurige en pijnlijke ziekte. Dag en nacht waart gij om mij bekommerd. Alles hebt gij beproefd om mijn kwaal te bekampen en mijn lijden te verzachten. Hebt dank, oneindig veel dank. Van uit Gods zalige rust zal ik over U blijven waken en nog steeds met U zijn.

Dank U allen, die aan mijn bedsponde hebt ge waakt en mij hebt opgebeurd, die mij hebt bezocht om mij te troosten en mijn eenzaamheid te milderen. Dank voor zulke trouwe toewijding en verkleefheid. God zal uw edelmoedige en offervardige genegenheid vergelden.

Gij, Eerwaarde Neven en Nichten, gedenkt mij tijdens uw vroom gebed in de stilte voor Christus' altaar.

Gij allen, die haar innige goedheid en haar helpende hand hebt mogen ondervinden in de zo talrijke werken van kristelijke naastenliefde, die zij stil en onbekend heeft verricht, vergeet haar niet op het ogenblik dat zij om uw gebed vraagt.

Open voor haar, o Heer, de poorten van het paradijs en geef haar de vreugde der heiligen in de heerlijkheid van de Vader.

Notaris en Mevrouw Edgard Olemans-Nelen ;
Juffrouw Anny Olemans ;
Juffrouw Claire Olemans ;
Heer Michel Olemans ;
De families Nelen, Doms, Richard, De Boeck ;

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.