

Nu zij ons ontnomen is, beseffen wij nog meer welke kostelijke schat wij verloren hebben.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

**ALIX DONCKERWOLCKE**

weduwe van

**JOSEPH COSYNS**

geboren te Everbecq, de 9 Februari 1882 en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de 14 December 1947, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De beminde afgestorvene is bij O. L. Heer.

Zij was een moeder in de dagen van onze onbeholpen jeugd, in tijden van voorspoed en droefheid. Zij was onze moeder door haar geloof en gebed, door haar nimmer rustende zorg, door haar goedheid en zachtheid, door haar kiesheid en ongekunstelde eenvoud. Zij was onze moeder, want zij begreep ons, zij beminde ons, zij vergaf alles wat we deden.

De beproevingen dezer aarde hadden haar meer en meer geleerd, dat de wereld een tranendal is en niets in dit leven de mens kan bevredigen. Ook heeft zij haar voldoening gezocht in het stille bidden. Haar stichtende dood was dan ook de zichtbare bekroning van haar geloovig en deugdzaam leven.

Daarom gij allen die mij liefheeft treurt niet te zeer. Want wat is er schooner, dan na een vroom leven naar God te gaan? Wij weten dat de dood niet een einde is, maar een begin; geen stap in het duister maar een stap naar het licht.

Laten wij bidden: Ontbind, zoo smeeken wij, o Heer, de ziel van uw dienares van alle zondebanden, opdat zij, bij de heerlijkheid van de verrijzenis opgewekt, onder Uwe uitverkorenen en heiligen moge herleven.

Gebed van de H. Kerk.

Dierbare kinderen, mijn inagtelief klein-kindje, de vreugde van mijn ouden dag, familieleden en vrienden, mijn afscheiden heeft U bitter leed veroorzaakt. Maar God is de meester; buigen wij kristelijk het hoofd voor zijn H. Wil. Ik dank U voor uw liefde en goede zorgen. Blijven wij voor elkander bidden.

Mijnheer Maurice COSYNS;

Mijnheer en Mevrouw Valère ANTHEUNIS-COSYNS en dochtertje Geneviève;

De Familiën COSYNS, DONCKERWOLCKE, DE BRAUWER, BERLENGÉE en ROELANDT,

BEDANKEN.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel