

Gij allen die hem gekend hebt, stort een godvruchtig gebed

VOOR DE † ZIELERUST VAN

Mijnheer

## André Donkerwoleke

echtgenoot van Mevrouw CLOTILDE VAN BOGAERT

Dokter in de geneeskunde

geboren te Zarlardingne, den 30 November 1872 en er overleden den 3 Augustus 1947, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en den Apostolischen zegen.

Zielen bekeeren, gevallen heroprichten, moed inpren- ten tot kruis-dragen : dat is Priesterwerk. Krancken genezen, zi:ken bijstaan, ellende verzachten: dat is Dokterswerk. De Geneesheer over wien we rouwen, was diep bewust van die edele Zending. Dag en nacht, bij zomer als wintertij, bij Zon-en werkdag: immer stond hij op de bres als het zijn duurzame zieken gold. Zoo kiesch was hij bij het verzorgen, dat nooit een kranke de ernst van zijn kwaal kon bespeuren, door ongepast of zenuwachtig woord of gebaar, want medelijdend was zijn hart, en zalvend zijn taal.

Wanneer 'n moedeloos gedacht, zwart als winterseizoen, en treurig als 'n sterrenlooze Hemel, het gemoed als een nachtmerrie kwam benevelen, dan vond de Geneesheer de geijkte formule die zijn patient tot stil bedaren bracht. 't Geheim van die Doktors Zieleweelde lag in zijn rotsvast Geloof dat hij te realizeeren durfde met een karakter dat zich nimmer verloochent. Publiciteit en roem schenen hem totaal vreemd, doch in stilte en eenvoud, met critisch-helderen blik stond hij de zieken bij, zonder de waardigheid te verliezen van een aangeboren distinctie: heel de omlijsting van dit vruchtbaar leven betitelen we met één woord: Plicht! Geoordeeld in allerhoogsten Aanleg, baadt zijn Ziel in het Eeuwig Licht: 't is de dankbare en laatste wensch die zijn duurzame Zieken en Krancken toesturen tot hem die hun algemeene achting totalizeerde.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, troost u bij mijn heengaan, dat maar tijdelijk is, bij 't zoete vooruitzicht van 't Aanstaande Leven Dat nooit eindigt. Weest mijn Ziel in uwe gebeden indachtig.

Mijn Jezus barmhartigheid!

300 d. afl.

Druk, — Depessemier Everbeek

Mevrouw André DONCKERWOLCKE-VAN BOGAERT kinderen en  
kleinkinderen.

De familiën DONCKERWOLCKE-VAN BOGAERT.

Bedanken.

Om uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die hen zoo dierbaar was.