



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

## André, Augustinus DONKERWOLCKE

echtgenoot van Eva VANKONNEGEM

geboren te Opbrakel op 17 augustus 1918 en  
thuis godvruchtig overleden in familiekring  
op 22 oktober 1994,  
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

De laatste oktoberdagen die spreken van herfst  
en vallende blaren zien wij vooruit op wat Aller-  
heiligen laat doorklinken "God zal alle tranen uit  
hun ogen wissen en de dood zal niet meer zijn,  
want het oude is voorbij.." En hij die op de troon  
zit spreekt "Zie ik maak alles nieuw." (Apok. 4-5).

Als landbouwer hield hij van de buiten, van de  
natuur, van het land en velden, van het erf en ze-  
ker van zijn paard. Hij was ermee vergroeid. Met  
pijn in zijn hart, had hij zijn paard afgegeven, nu  
schenen de rustige dagen voor de deur te staan.  
Helaas, het mocht niet zijn, het brose aardse le-  
ven nam te vroeg een einde.

Met bewondering hebben we dikwijls naar André

opgekeken, die getroffen door ziekte, met geduld  
alles wist te verdragen. Gedurende vele jaren  
heeft hij in stilte zijn kruis gedragen in het spoor  
van de Heer.

Tevreden ontving hij de H. Sacramenten en een  
tijdje daarna is hij vredig heengegaan. Het kon  
niet schoner.

Hij heeft de voldoening gekregen en genoten, ze-  
ker de laatste jaren, een onafgebroken bijstand  
en opbeuring van vrouw, kinderen en kleinkinde-  
ren.

Goede vrouw, kinderen en kleinkinderen, dank om  
uw blijvende bezorgdheid. Het was niets te veel  
gevraagd. Dank dat ik in mijn huisje heb mogen  
sterven, ik dank u ook heer dokter en verpleeg-  
sters voor de goede zorgen.

Waar mensen vredelievend samen zijn, daar kun-  
nen ze veel dragen, elkaar bemoedigen, het le-  
ven zonnig en draaglijk maken.  
Blijven we verenigd in gebed.  
Dierbare familie, geburen en vrienden, aan allen  
zeg ik dank.

H. Maria, Moeder van de Rozenkrans, bid voor  
ons.

Namis : zaterdag 19 november 1994 om 17.30 uur.

De families :

**DONKERWOLCKE, DECOUVREUR,  
VANKONNEGEM, SOURDIACOURT.**  
danken U voor de bliken van  
deelname en gebed.

ROUWL.&DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL