

†

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Bertha DONCKERWOLCKE

echtgenote van de Heer Georges BONNIER,

geboren te Schorisse op 2 maart 1917 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 30 mei 1979,
voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Heer, uw gelovigen wordt het leven niet
ontnomen, doch slechts veranderd en ver-
nieuwd, dat geloven wij op Uw woord; en
als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken
wordt, hebt Gij al een plaats voor ons be-
reid in Uw huis, om daar voor goed te wo-
nen. »

Onze duurzame overledene, die we vandaag
ten grave dragen, was een brave en deugd-
zame vrouw, een trouwe echtgenote en een
zorgvolle moeder, die haar taak naar best ver-
mogen heeft vervuld zolang haar krachten het
haar toelieten. Door een erge kwaal werd ze
echter overvallen, zodat zelfs de beste zor-

gen niet mochten baten. Ondernijdend door de-
ze ziekte ging zij in alle stilte beseffen dat
de Heer haar bij Zich zou roepen. Gesterkt
door haar geloof is zij stil van ons heen-
gegaan.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en familie, hoe graag zou ik nog enkele jaren
bij U geweest zijn. Ik dank U allen voor uw
genegenheid en uw liefdevolle zorgen. Bidt
tot God dat hij mij nu genadig weze en mij
opneme in het Vaderhuis.

Beste vrienden, kennissen en burens, ook U
allen dank ik voor uw genegenheid en ook U
vraag ik af en toe eens aan mij te denken
in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

De families DONCKERWOLCKE, BONNIER,
GOETHALS, SPITAELS,

**danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek