

Zoals het den Heer heeft behaagd, zo is het geschied; de
Naam des Heeren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clara-Irma-Madeleine Donckerwolke

echtgenote van Mijnheer

RENÉ DESCHOUWER

geboren te Parike, den 24 Februari 1917 en godvruchtig
overleden te Geeraardsbergen den 15 Juli 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van
den Pauselijke Zegen " in art. mortis "

Zij werd van iedereen geacht en bemind omdat zij zo
goed en medelijdend was. Zij wist zich zelf te vergeten om
alleen aan anderen te denken en hun geen leed te veroor-
zaken.

Met volkomen onderwerping aan Gods wil heeft zij de
bitterheid van haar langdurige ziekte verdragen in de over-
tuiging dat indien wij met Christus hier op aarde lijden
wij ons ook in de eeuwigheid zullen mogen verheugen.

Rom. VII

Gelukig de mens die alles wat hem overkomt blijmoedig
aanvaardt, want groot is het loon der verduideligheid in de
kwellingen.

Wat wij hier op aarde lijden, gaat voorbij, maar de
kroon blijft eeuwig duren. H. Thomas a Villanova.

Duurbare Echtgenoot, teerbeminde Ouders, Broeders,
Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, gij weet hoezeer ik
U bemind heb. Zwaar is de beproeving die U treft, maar
hebt moed en stelt Uw betrouwen op God.

Ik dank U voor uw genegenheid en zorgen. Vergeet
mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.

Druk. Depessemier Everbeek,

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën
DONCKERWOLKE, DEPLANCKE,
DESCHOUWER en WAUTERS.