

†

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Frans DONKERWOLCKE**

**weduwnaar van Mevrouw Mariette Cabo.**

Hij werd geboren te Nederbrakel op 6 december 1928 en overleden in de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse op 25 februari 1991, voorzien van de HH. Sakramenten.

---

De families

Donkerwolcke, Cabo,  
Vanwymeersch, Basselier,  
danken U.

Namis : zaterdag 6 april 1991 om 19 u.

Na een lange ziekte en heel wat tegenslagen heeft onze dierbare overledene Frans de stap gezet van leven naar dood. Het is altijd met pijn en verdriet dat zo een afscheid gebeurt. Niemand ziet graag één van zijn geliefden van hier heengaan. En toch van ons geloof uit en dat van onze overledene hebben we de hoop op de toekomst, dat met de dood niet alles gedaan is, dat na dit leven hier op aarde ons een nieuw leven wacht bij God, onze Verlosser.

Dierbare kinderen en familie, met de liefde die in U was, zijt gij mij na de dood van Mariette in mijn lange lijdensweg dicht nabij geweest. Ik kan maar voortdurend herhalen : dank U en moge God er U om zegenen. Blijf toch verder voor elkaar zorgen. Bid dat God mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,  
b.v.o.

---

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel