

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan Juffrouw

## MARIA DONKERWOLKE

Dochter van wijlen

**Bruno & Clothilde Soetens**

Geboren te Schorisse op 8 december 1904 en  
er godvruchtig overleden op 23 januari 1971.

Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.

In toewijding en moedig werken, elke dag, onvermoeibaar: zó heeft zij haar leven gemaakt tot een trouwe vervulling van Gods wil.

Uitzonderingen zijn het, die in hun leven nooit beproefd worden door het lijden: als zovelen heeft zij ziekte en smart gekend, doch als zeer weinigen gedragen: met moed, met liefde, geduldig, uit geest van boetvaardigheid, voorbeeldig.

Tot bij het einde van haar aards bestaan heeft zij gelovig om kracht gebeden.

Heer, nu is onze dierbare daar aangekomen waar elke christenmens zijn bestemming vindt: langs de dood in een eeuwig en nieuw leven. Om het vele goede en schone dat zij hier op aarde heeft gedaan, en dat ons hart met blijde herinneringen steeds zal vervullen: schenk haar uw eeuwig geluk!

Zusters, Broeders, Familie, beste Vrienden: vaartwel, het leven is kort. Blijft moedig in alles: God is goed, bij Hem is troost en sterkte te vinden in alle beproevingen. Dank U voor uwe rusteloze zorgen, één dienst vraag ik U nog: uw vurig en hartelijk gebed.

Mevrouw Weduwe Remi DE SMET-DONKERWOLKE en dochter;

Heer Albert DONKERWOLKE;

Mejuffr Louise DONKERWOLKE;

Heer Maurice DONKERWOLKE;

Heer en Mevrouw Michel FLAMAND-DONKERWOLKE-CORDIER  
kinderen en kleinkinderen;

De families Donkerwolke & Soetens;

danken innig om uw blijken  
van sympathie en deelneming.

Druk. Porrois Schorisse