

Een ware kristen sterft niet, hij vaart ten hemel.

†

TOT VROME EN DANKBARE GEDACHTENIS  
AAN MEVROUW

## **Maria, Gabriël Donckerwolke**

weduwe van de Heer  
**Daniël VAN CAUWENBERGHE,**

geboren te Zegelsem op 27 maart 1906 en  
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Fran-  
ciscus te Brakel-Opbrakel op 22 mei 1987.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en stervenden.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

In haar eenvoud en bescheidenheid was het  
leven van deze kristelijke moeder buitenge-  
woon waardevol en schoon, ja een voorbeeld  
in deze eeuw van eigenliefde en onverschil-  
ligheid.

Met al haar vezels van haar hart was zij  
verkleefd aan haar gezin en aan God en de  
kerk. Dagelijks gebed, hoeveel paternosters  
heeft ze gebeden, veelvuldige communie, zo-  
lang ze kon een vaste plaats in de kerk, de  
Heer, haar parochiekerk, de priesters, het  
was allemaal zo vanzelfsprekend.

In het huiselijk leven werd zij dikwijls be-  
proefd, vroegtijdig afsterven van kinderen en  
vader, de zorgen van het gezin doch het  
stond van meetaf vast: God was er ook  
nog.

Men kent de uitspraken van moeder:

« Ieder huisje heeft zijn kruisje ».

« Wat God doet is wel gedaan ».

« Ons Heer doet zijn werk ».

En toch maar altijd verder.

En zoals altijd zegende O.-L.-Heer moeders  
offer en diep geloof en vertrouwen, haar

kinderen en kleinkinderen waren een zegen,  
en telkens ze er kwamen waren het voor  
haar momenten van fierheid en geluk als  
zij kwamen vertellen in de vele bezoeken.  
Met fierheid kon ze er zelf over vertellen.  
Nu zij spoedig maar voorbereid door haar  
hele leven van ons is heengegaan wacht  
haar zeker de honderdvoudige beloning bij  
de Heer.

Zo zal het beeld van deze moedige vrouw  
steeds in ons hart gebeiteld staan. Zoals  
O.-L.-Vrouw wiens naam ze draagt hebt gij  
willen bidden, werken, beminnen en leven.  
Zeker heeft zij U ook binnen geleid in het  
rijk van haar Zoon.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, ge  
weet hoeveel ik van U hield, hoe bekom-  
merd, maar ook hoe fier ik was op U, hoe  
ik meeleeft met al uw betrachtingen. Moogt  
gij volharden en veel goeds voortbrengen,  
blijft het beeld van vader en moeder indach-  
tig en weest gelovige kristene mensen die  
in liefde voor elkaar leven.

Familie, bureu en vele vrienden, dank U  
om uw vriendschap.

Maria is de Moeder van Gods zoon. In dit  
geloof leef en sterf ik gerust.

Maria, Meikoningin. Bid voor ons allen die  
haar zullen missen.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen  
op U.

Uw gebeden waren een zegen voor haar,  
uw deelneming een troost voor ons.

Hartelijk dank.

De families

**DONCKERWOLKE, VAN CAUWENBERGHE,  
DE WOLF, DE METS.**

Druk. L. De Ruyver, Brakel  
Rouwleiding A. Marroyen, Brakel