

*Weggaan is iets anders dan het huis uitgaan,
zacht de deur dichttrekken achter je bestaan
en niet terugkeren.*

*Je blijft altijd iemand
op wie altijd zal gewacht worden...*

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Nestor DONKERWOLCKE

weduwnaar van Mevrouw
Germaine DE CUBBER

geboren te Parike op 12 januari 1915
en plotseling overleden te Everbeek
op 6 september 1992,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

*Oudstrijder 1940-1945.
Lid van de Sint-Jozefsgilde.
Lid van de Bond der gepensioneerden.*

†

De families

DONKERWOLCKE, DE CUBBER,
DE PLANKE en DE WOLF,

danken U van harte voor

de bliken van kristelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Met verslagenheid moesten we vernemen : Nestor was p!otseling overleden. Gisteren, zaterdag, nog op reis met de Oudstrijders. Een prachtige dag ; goed en wel alles verlopen ; iedereen zeer tevreden ; hopelijk volgend jaar nog eens zo'n uitstap.

Maar hoe hebben we het ook weer geleerd : de dief komt midden in de nacht, wanneer men hem het minst verwacht. En ook nu was het zo, onverwacht.

Hij heeft gewerkt en veel gewerkt en gezorgd voor de toekomst. Maar onverwacht is de Heer hem komen roepen.

Bidden we de Heer van leven en dood dat Hij hem belone voor het vele zware werk en inzet voor de zijnen en dat Hij hem barmhartig weze voor zijn tekorten. Moge hij nu delen in het eeuwig leven.

*H. Jozef,
patroon van de goede dood, b.v.o.*