

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## REMI DONCKERWOLCKE

Weduwnaar van Mevrouw

**ELISA KIELEMOES**

geboren te Maarke-Kerkem de 16 November 1867  
en godvruchtig overleden te Louise-Marie  
de 20 Maart 1955.

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

- - 0 - -

De rechtvaardige vreest de dood niet, want voor hem betekent het scheiden van deze wereld, het ingaan tot een beter en schoner leven.

Gelukkig is de mens, die in zijn stervensuur mag terugzien op een leven dat hij doorgebracht heeft in het volbrengen van zijn christelijke plichten en naarstig werk voor zijn gezin. Hem wacht God dan niet enkel als een rechtvaardige rechter, maar ook als een goede Vader, die zijn trouwe dienaar beloont, voor het goed dat hij in zijn leven heeft gedaan.

Duurbare Kinderen en Familieleden, gij hebt mij in mijn korte ziekte zeer goed verzorgd en ik ben U daar dankbaar voor. Hoe oud men ook worde, denk er aan dat het leven zo spoedig voorbijgaat; alle aardse goederen dienen tot niets, wanneer men voor den dood staat; dan heeft enkel nog waarde het goed dat wij in ons leven hebben gedaan. Blijft voor Vader bidden en leeft zo dat wij elkander bij moeder allen mogen terug vinden.

**Mijn Jezus barmhartigheid.**

Dr. Portois Schorisse.

Mr & Mw Amedée DONCKERWOLCKE-DUBOIS en kinderen;  
Mr & Mw René DONCKERWOLCKE-DE MEYER en zoon;  
Mr & Mw Achiel DONCKERWOLCKE-DEROBERTMASURE kinderen en  
kleinkind;  
Mr & Mw Nestor VERMEULEN-DONCKERWOLCKE kinderen en kleinkind;  
Mr & Mw Maurice DONCKERWOLCKE-PYCKE en dochter;  
Mr & Mw Richard VANDEN HAESVELDE-DONCKERWOLCKE;  
De familiën DONCKERWOLCKE, KIELEMOES & SAEGEMAN;

Danken innig om uw gebeden  
en blijken van deelneming.