

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

**Suzanne DONCKERWOLKE**

weduwe van de Heer

**Omer DE TEMMERMAN,**

geboren te Ellezelles op 15 augustus 1905 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 23 januari 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Met de zekerheid dat Christus de dood heeft overwonnen, gedenken wij hen allen die van ons zijn heengegaan en nu in het bijzonder Suzanne.

Moge zij die rusteloos heeft gewerkt en gezorgd, die het vele lijden op haar levensweg moedig heeft gedragen, rusten in Zijn vrede.

God, onze Heer, gij voedt in ons de hoop, dat wij voor immer geborgen

zijn in uw liefde. Wil genadig zijn voor deze overledene.

Temper ons verdriet met dankbaarheid om het vele goede dat Gij ons langs haar gegeven hebt, door haar vergoelijkend woord, haar zachte zorgende hand, haar stille aanwezigheid. Maak onze herinnering tot een opbeurend gebed.

De families :

DONCKERWOLKE, HAUSTRAETE,  
DE TEMMERMAN, VAN HAEZEVELDE,

danken U voor de blijken van  
kristelijke deelneming.

---

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel