



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

**Maria DOOLAEGE**

weduwe van de Heer

**Valery MUYLAERT**

geboren te Nieuwerkerken op 21 december 1890  
en godvruchtig overleden in het Rustoord te  
Herdersem op 19 november 1977,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten  
der zieken.  
Lid van de Ouderlingenbond.

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is  
dichtdoen  
en verpakken  
in goede gedachten der herinnering  
is verwijlen  
bij een brok leven  
en stilstaan  
op de pieken  
van pijn en vreugd...  
afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waarde is  
om niet te vergeten...  
is moeizaam de draden losmaken  
en uit het spinrag der belevenissen  
loskomen  
en achterlaten  
en niet kunnen vergeten.

De families :

DOOLAEGE,  
MUYLAERT,  
PIRON en  
SERGEANT,

danken U van harte voor uw bliken  
van medeleven.

---

Begrav. Gebr. De Rijcke, Dorpsstr. 6 Nieuwerk.  
Drukk. G. Braem - Nieuwerkerken