

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,  
niemand komt tot de Vader dan door Mij.

---

Vroom aandenken aan de heer

## JAN DOOMS

echtgenoot van mevrouw

### Bertha Van Der Stichelen

geboren te Schaarbeek op 26 april 1902  
en overleden in het A.Z. te Gent  
op 5 januari 1978,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

---

Vreugde en verdriet raken elkaar !  
Nauwelijks een nachtrust na die onvergetelijke  
nieuwjaarsdag, in blijdschap en innig geluk  
verenigd, leefden we in vrees en twijfel.  
Nu weten we dat gij die avond reeds,  
afscheid hebt genomen van ons en van het leven.  
Omdat gij ons zo lief waart  
is ons verdriet ook groot,  
maar groot ook is onze dankbaarheid.  
Want gij leeft voort in ons en bij de Heer.  
Wij willen u volgen in uw eenvoud,  
in uw echtelijke trouw en liefde,  
in uw vaderlijke toewijding en plichtsbef.  
Wij willen u blijven bewonderen  
om uw zachtmoedigheid,  
uw verdraagzaamheid en eerlijkheid.  
Wij blijven u waarderen  
om uw geestdriftige betrachting  
van een christelijk en volks ideaal  
en onthouden dat ontgoocheling daarbij  
geen grond was voor verbittering.

Wij blijven ons verheugen  
over uw talrijke vrienden,  
omdat uw kameraadschap vrij was  
van enige berekening.  
Toch verliezen wij allen vooral  
een fijn-gevoelig man die luisteren kon :  
geboeid naar het ongekunsteld verhaal  
van uw kleinkinderen die uw rijkdom waren,  
met belangstelling en ruim begrip  
naar het lief en leed van uw kinderen  
die uw fierheid waren,  
met zorgende genegenheid naar moeder  
die uw leven en liefde was,  
moeder die voortaan  
uw minzaam gezelschap moet missen.  
Voor haar smeken wij u,  
waak verder met ons over haar,  
wij hier, gij in de hemel.

Aan deze zekerheid zullen wij steeds  
troost en sterkte blijven ontlennen :  
door uw schoon leven zelf  
waart gij altijd voorbereid  
op de eindelijke ontmoeting met de Heer...  
derhalve zijn we reeds gerust.

Door ons gebed blijven wij met hem verenigd.  
Daarvoor danken u de families  
Dooms en Van Der Stichelen.

Begravenissen Antoine De Boever - Drijool  
Markt 141, Deinze, tel. 86.30.64

Druk. Vermaercke, Deinze-Astene