

"Blijf bij ons Heer  
want het wordt al avond  
en de dag loopt ten einde."

(Luc. 24, 29)

+

Tot vroom aandenken aan de Heer

## VICTOR DORMONT

Echtgenoot van Mevrouw Simonne DE COUVREUR

Geboren te Dour op 19 februari 1923 en in  
familiekring overleden te St.-Maria-Oudenhove  
op 23 mei 1989.

Gesterkt door de Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Blijf bij mij Heer, want het wordt avond en mijn leven  
loopt ten einde. Dit is het gebed geweest van Victor,  
zeker de laatste weken en dagen van zijn leven. In vol-  
le bewustzijn van zijn naderende einde heeft hij enkele  
dagen voor Pinksteren zijn pastoor laten roepen om zich  
schoon voor te bereiden op de ontmoeting met de  
Heer. Hij wist waar hij voor stond en hij heeft dit alles  
besproken met de priester maar meer nog met zijn echt-  
genote. Ik ben niet bang om te sterven, zei hij, maar  
het doet zo een pijn als ge weet dat ge uw vrouw, uw  
kinderen en kleinkinderen, al die mensen waar je van  
houdt, moet loslaten.

De overledene was een goed en diep gelovig man,  
waar hij kon was hij bereid te helpen. De Heilige Rita  
en broeder Isidoor waren zijn geliefde heiligen. Toen  
hij dagelijks naar Gent ging voor zijn verzorging ging  
hij telkens even binnen in de kapel om tot de H. Rita  
te bidden en toen hij al ernstig ziek was vond hij toch  
nog de moed om bij het graf van de zalige broeder Isi-  
door te gaan bidden.

*d. 2011 W.R.F.*

Victor was ook iemand die graag bij de men-  
sen was. Vooral in zijn boogschieten kon hij  
zich uitleven en hij was fier met zijn trofeeën.  
Dit alles leggen wij nu in handen van de Heer  
en bidden:

Heer onze God,  
Gij zijt de schepper van al wat bestaat.  
Gij hebt Victor het leven gegeven.  
Laat hem nu thuiskomen bij U  
waar hij voor altijd gelukkig mag zijn.  
Dit vragen wij door Jezus Christus  
onze Redder en Verlosser. Amen.

Beste Echtgenote, kinderen en kleinkinderen, gij  
weet hoe veel ik van u allen hield en hoe fier  
ik op u was. Graag had ik nog wat bij u geble-  
ven. Wees goed voor elkaar en deel mijn ge-  
loof dat wij elkaar eens zullen terug zien bij God,  
die begin en einde is van alles wat bestaat.  
Beste familie en goede vrienden, dank voor uw  
genegenheid, voor uw bezoekjes, vooral bij  
mijn ziek zijn.

Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.  
Heilige Rita bid voor ons.  
Zalige broeder Isidoor, bid voor ons.  
Namis op woensdag 21 juni om 19.30 uur.

Simonne COUVREUR, *zijn echtgenote*;  
Jean-Pierre DORMONT -  
DE MEERSMAN Marleen,  
Alex DORMONT - GODEFROI Rita,  
en zijn kleinkinderen *zijn kinderen*;  
danken U voor de blijken van medeleven.

Druk. Morre Rouwcenter Funeralia Zwalm

*M 29/5/89 St. Maria-Oudenhove*