



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Etienne DOSSCHE

echtgenoot van Mevrouw Aline Baeckelandt

geboren te Horebeke op 8 november 1925 en godvruchtig
overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Oudenaarde
op 16 juli 1996, gesterkt door de H. Sacramenten.

De families Dossche, Vander Linden, Baeckelandt en
Opsomer danken u voor uw medeleven en uw gebed

Een namis zal opgedragen worden op zaterdag,
14 september 1996, om 18.30 uur in de St.-Jozefkerk
te Oudenaarde.

Het beeld van je goedheid

we dragen het mee...

Je werk, je zorg en interesse voor je gezin,

je onderwijzerstaak: gestrenge goedheid,

met zoveel aandacht voor schoonmenselijke waarden,

je hart voor jongeren in de voetbalsport,

je werk met hart en ziel in de "muziekschool"

-je mooiste tijd, zei je vaak-

je liefde voor dieren...

en in je lange lijdensweg, je stille moed,

je dankbaarheid, je groot geloof.

Dat beeld van jou

we dragen het mee,

dankbaar om wat je was

voor ons en voor zovelen :

een goede echtgenoot en vader,

een lieve opa, een goede buur,

een echte vriend.

Begravenissen D'Hondt- Oudenaarde - Tel. (055) 31.11.33.

