

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft en dat ik op den oordeelsdag uit het graf zal opstaan. (Offi. overl.)

† Wees in uw gebeden indachtig †
de vrome ziel van Mevrouw

Maria-Celina DOSSCHE

Echtgenote van Mijnheer

LOUIS DE GEYTER

geboren te St-Blasius-Boekel, op 15 September 1884
en er godvruchtig overleden op 13 Mei 1950,
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zij was bestuurslid van de Boerinnengilde,
Wijkmeesteres van de H. Hartbond en lid van andere
godvruchtige genootschappen.



Wanneer ge na een leven van zorg en kommer voor het welzijn en de opvoeding van het gezin het geluk betracht nog vele jaren te mogen genieten midden de uwen, dan komt zo vaak de dood u opzoeken en u boodschappen dat het einde nakend is. - Och - is dat de beloning voor christelijke plichtsvervulling? Maar neen - God weet wat beter is - de beloning is niet altijd hoge levensjaren met een nasleep van ellende en ziekte - de beloning is God zelf - de ziel keert terug naar haren Schepper en vindt er haar hoogst goed, haar grootste beloning in de vereniging met Hem.

Zij was zacht van karakter - minzaam en goed - nederig en godvruchtig - haar leven lang heeft ze den weg van God's geboden bewandeld.

God beproeft somtijds zijn beste vrienden, zo getuigde haar biechtvader over haar - er kwamen lastige dagen voor haar en haar gezin - 1914-1918 - de oorlogsgesel woei over het land - haar man werd opgeroepen om zijn plicht te kwijten aan het front - toen ja - toen toonde ze zich helemaal zoals ze was. Ze doet ons denken aan de sterke vrouw uit het Evangelie die in gebed en arbeid de kracht vond en

het middel om te voorzien in de behoeften van haar kroost.

Ze leefde in zorgen voor hen die thuis waren en voor hem die aan den IJzer stond - plots trof haar en zware slag toen ze de mare vernam, dat haar man voortaan en gebroken man zou zijn - edelmoedig heeft ze ook dat kruis gedragen, doch God heeft haar offers bekroond. Hoe zal het een troost geweest zijn voor haar christen gemoed een zoon priester aan de Heer te hebben gegeven.

«Moeders van priesters moet somwijl zoveel lijden»
Edw. Poppe. - zo werd de lijdensketting volledig - Ja ook de weeën van jarenlange ziekte heeft ze kloekmoedig verdragen - zo bewerkt 'n moeder het arbeidsveld van haar kind, priester. - Gods inzichten zijn wonderbaar.

Mijn duurzame Echtgenoot en Kinderen, van harte dank ik U voor uw genegenheid en zorgen. Gij mijn zoon priester die dagelijks nadert tot het altaar van de Heer gedenkt uw moeder in het hoogheilig sacrifice. Mijn Familieleden, Vrienden en Kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden - tot weldra bij den goeden God.

H. Hart van Jezus en Maria wees mijn toevlucht.

H. Rita bid voor haar.

R. I. P.

Mijnheer Louis DE GEYTER, kinderen en
kleinkinderen :

De Familiën Dossche, De Geyter en Van der
Stichelen,

BEDANKEN.

Drukwerken - Schietecatte, St-Blasius-Boekel.