

«Een goede vrouw en echtgenote
wie zal haar vinden?
Zij is de schat van haar man».



Aandenken aan
MEVROUW

Maria Magdalena DOSSCHE

Echtgenote van de Heer
Michel DHONDT

*Geboren te Gavere op 16 januari 1930, en god-
vruchtig thuis overleden op 8 maart 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten.*

Het boek van de «Wijsheid» uit het Oude Verbond
bezingt de goede echtgenote en moeder.

Zij is inderdaad als een schat die men ontdekt.
Wie haar vindt is een gelukkig man en de kinderen
zijn geborgen bij haar.

Zo is Maria geweest heel haar leven lang. Zij
heeft haar man en kind gelukkig gemaakt. Zij
leefde voor haar gezin, altijd zocht zij hoe zij het
meer leefbaar, schoner en gezelliger zou kunnen
maken.

Zij gaf haar man de tijd om naar de vergaderingen
te gaan van ACV en andere verenigingen.

Maria was een diepgelovige vrouw. Zij toonde dit
door haar dienstbaarheid tot het uiterste en door
haar gebedsleven en wekelijkse zondagsmis,
zolang zij kon.

Haar ziekte heeft ze zoveel mogelijk zelf gedra-
gen. Zij kon dag en nacht rekenen op haar echt-
genoot en dochter die haar laatste wil volbrachten:
toch thuis te mogen blijven tot het laatste.
Maria is heengegaan zoals ze leefde, rustig en
nog onverwacht. Bidden wij met haar patrones
onze Moeder Maria, dat zij nu voor altijd gelukkig
mag zijn bij de Heer.

De mooie en dankbare herinnering aan jou blijft
steeds in ons verder leven...

Michel DHONDT, *haar echtgenoot;*
Nico DIERICK-DHONDT Anita, *haar kinderen;*
De families
DOSSCHE - DHONDT - DE VROE - BOONE.

*danken U van harte
voor de blijken van deelneming
en gebed.*

*Begraf. & crematies M. Van der Haegen en zoon, Vurste, tel. 84.19.49
Drukk. De Vuyst, Gavere, tel. 84.19.84*