

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken er niet aan. Gelukkig de mens die haar gestadig voor ogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer OSCAR DOSSCHE

weduwnaar van

Mevrouw EUGENIE MARTENS

Hij was lid v. d. Bond v. het H. Hart,

OUD-STRIJDER 1914-1918

geboren te St-Blasius-Boekel, de 24 april 1882 en
aldaar godvruchtig overleden, de 24 juli 1957,
verzien van de HH. Sacramenten der stervenden
en de Apostolische Zegen.

Met een vurig verlangen heb ik de Heer verwacht, en Hij heeft zich tot mij gewend, mijn smekingen aanhoord en mij uit de plaats der ellenden getrokken.

Ps. 39.

Gelukkig is de man die de kwellingen en ellenden van dit leven verduuldig verdraagt; na dat zijn deugd aldus zal beproefd geweest zijn, zal hij de kroon der onsterfelijkheid verwerven, welke God beloofd heeft aan degenen die voor zijn liefde iets lijden.

Een overtuigd christen is heengegaan, hij was een man met een levendig geloof, dit toonde hij met alle maanden op zijn post te zijn met de Bond van 't H. Hart.

De overledene was ook een onvermoeibare werker, de grond was hem lief, dagelijks zag men hem met zijn trouwe dienstgezel, die zijn meester zo goed kende, naar zijn veld gaan, zolang maar enigszins zijn kwaal het toeliet, een voorbeeld voor alle jongeren.

Lieve kinderen en kleinkinderen ik laat u in de vrees des Heren, blijft er altijd en onthoudt de wijze

vermaningen van uw vader. Gelukkig deze die zullen volharden in het goed. Ik ga tot de Heer; ik beveel u allen in zijn genade en dank u voor uw goede zorgen... Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust,
(7 j. & 7 quadr.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (500 d. afl.)

R. I. P.

Mijnheer en Mevrouw Camiel DOSSCHE-MEER-
SCHAUT en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Henri DOSSCHE-VAN
DER SNICK en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Prosper DOSSCHE-DE
RIDDER en zoon;

Mejuffer Clarisse DOSSCHE;

De Familie DOSSCHE-MARTENS,

zeer gevoelig voor de blijken van
Uw innige deelneming, betoond bij
het overlijden van onze dierbare
afgestorvene, danken wij U oprecht,

Drukkerij Melckebeke, Hoogstraat, 25, Zottegem