

Vader, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.



Bid voor de ziel van

Mijnheer Victor DOSSCHE

weduwnaar van

Mevrouw Alma VANDERLINDEN

geboren te St. Blasius-Boekel, 13 maart 1896 en godvruchtig overleden te St. Maria-Horebeke, 13 juli 1962, voorzien van de H. H. Sacramenten.

Ere-Schoolhoofd

vereremerkd met verscheidene eretekens

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Een vroom christen ging heen. Een man die het aanzag als een eer, God te mogen dienen, voor een schoon gezin te werken en allen dienstwillig en offervardig bij te staan.

Hij was een gewetensvolle onderwijzer gedurende meer dan 37 jaren. Aan zijn roeping van opvoeder, aan zijn plicht van schoolhoofd getrouw, heeft hij de algemene waardering en eerbied van zijn medeburgers ruim verdiend.

De Heer zal hem ook vergelden voor zijn talrijke, gegeerde en deugdlozende voordrachten, ter plaatse en in de omliggende gemeenten gehouden.

De beproevingen werden hem niet gespaard. Hij heeft ze gedragen en geheiligd door zijn Geloof dat God alles ten beste keert voor dezen die Hem beminnen.

Aan dit schoon christelijk leven kwam spoediger dan verwacht het aardse einde. Hij was gereed. Op het eerste jaargetijde van zijn betreurde echtgenote had hij gebiecht en gecommuniceerd. Nu, omringd van zijn kinderen, in volle bewustzijn van het nakend einde, ontving hij, weer stichtend, de H. H. Sacramenten en prentte hij zo de stempel van zijn Geloof op zijn laatste en wellicht zijn schoonste levensdag: de dag van zijn terugkeer tot ons aller Schepper.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoezeer ik u heb liefgehad en hoe ik alles voor u heb gedaan wat ik kon. Ik dank u voor uw vele en toegewijde zorgen. Graag had ik nog enkele jaren in uw midden vertoefd. Uw genegenheid en liefde waren mij een sterkte en troost tijdens mijn laatste levensdagen. Samen met moeder blijf ik van hierboven over u waken. Houdt onze gedachtenis in ere door uw eensgezindheid, werkzaamheid en trouw aan ons H. Geloof. Bidt voor ons telkens gij samen zijt zo blijven wij steeds verenigd in de Heer.

Dierbare familieleden, vrienden, kennissen en oud-leerlingen, vaartwel! Blijft mij gedenken in uw gebeden.

Dat de Heer hem de eeuwige rust geve en samen met Moeder Maria zijn zaligheid weze.

R. I. P.



UW DEELNEMING IN HET VERLIES VAN
HEM DIE ONS ZO DIERBAAR WAS, SCHONK
ONS VEEL TROOST, EN UW GEBED WAS
EEN KOSTBARE HULP VOOR ONZE WELBE-
MINDE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De KINDEREN en KLEINKINDEREN,

De families DOSSCHE, VANDERLINDEN,
VANDER STICHELEN en WILLEMS.