



Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

MARIA DRIESEN

weduwe van Mijnheer

FRANCISCUS MEIR

Geboren te Vosselaar op 7 september 1878 en
godvruchtig overleden te Turnhout op
17 oktober 1967 voorzien van de H. Sakramenten
der Zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart en van
verschillende Broederschappen.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood,
en al telt hij vele levensdagen, eens is het
door God gestelde aantal bereikt.

Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden
hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben
op een vaste hoop, die er naar gestreefd heb-
ben om in de liefde van God bevestigd te
blijven.

Want een vrouw is van ons heengegaan,
wiens herinnering bij velen nog lang zal voort-
leven, zowel om haar karaktereigenschappen,
als om haar rijk geloofsleven.

Opgewekt van gemoed wist zij de liefde
van allen te winnen en spreidde zij een sfeer
van reine blijdschap om zich heen, zoals alleen
Kristus' vrienden dat vermogen.

Zelfs de wederwaardigheden van het leven
werden door haar blijmoedig verdragen ; in
alles zag zij Gods vaderhand die haar met een
alleswetende liefde bezocht.

Voor haar was het geloof een zuurdesem die
heel haar leven doorgistte, die weten en hopen
gaf, die verhevenheid schonk aan iedere han-
deling en gedachte.

Nu rust haar ziel in de blijde hoop en de
zalige verwachting op de komst van de grote
God en Zaligmaker, die het nederig omhulsel
van aarde eenmaal zal opwekken en dat stoffe-
lijk lichaam zal omgeven met de heerlijkheid
der verrijzenis.

Zij leve in de vrede van Kristus.

Goede kinderen, kleinkinderen en familie, God
schonk mij een hoge ouderdom om lange tijd
van uwe liefde te mogen genieten. Danken wij
Hem hiervoor. Troost U met de gedachte dat
ons een blij weerzien wacht bij de Heer.

Gedenk mij in uw gebeden.



Voor uw blijken van kristelijke
deelneming bij dit smartvol
verlies, danken U de families

MEIR
en
DRIESEN