



VROOM AANDENKEN VAN

MIJNHEER

Charles - Léopold DRIESSENS

echtgenoot van

Mevrouw Esther WAELENS

geboren te Anderlecht, de 4 Oktober 1902, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 6 Mei 1955, gesterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk. en na ontvangen te hebben de Pauselijke Zegen.

Gelijk een wolk voorbijgaat en verdwijnt, zo is het leven der stervelingen. Ja, kort zijn de dagen der mensen, het getal zijner maanden is bij U bepaald, o Heer; Gij hebt hem grenzen gesteld die hij niet overschrijden kan.

Tob. XIV

Hij heeft onder ons geleefd als een engel van minzaamheid, plichtgetrouw, altijd goed en toegewend; als verkleefde echtgenoot, vrede en vreugde verspreidend in zijn omgeving, gezegend van God en teederbemind door echtgenote en huisgenoten.

In zijn zware beproeving, heeft hij de stichtenste verduldigheid beoefend, iedereen ondersteunend door zijn wonderse onderwerping; niettegenstaande zijn dagen geteld waren en smartelijk lichamelijk en gemoedvol lijden.

Mijn lieve echtgenote en kinderen, vaartwel, zij hebben zware beproevingen doorstaan en pijnlijk was de slag die ons eens treffen zou. Heb moed nochtans en betrouwen op God. Ik dank U voor uwe teedere zorgen en liefde.

Zuster, schoonzusters & schoonbroeders, weest de mijnen genegen. Ik dank U voor uwe genegenheid en verkleeftheid.

Werkmakers en vrienden, aangename uren en plichtvol beroepsleven hebben wij samen gekend. Bidt allen voor mij,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

(300 d.)

Mevrouw Charles DRIESSENS, geboren Esther WAELENS,
Mijnheer en Mevrouw Carlos DRIESSENS-VAN DORPE,
Mijnheer en Mevrouw Oktaaf VAN OMMESLAEGHE-DRIESSENS,
Mevrouw Colette DRIESSENS,
Heren Claude en Christian DRIESSENS,
Mevrouw † DRIESSENS-DE MOOR,
De familiën DRIESSENS, DE MOOR, WAELENS, DE VOS,

Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.