



Verenigd in gebed en meelev
bij het afsterven van mevrouw

Clara Drosbeke

weduwe van de heer

Alfons D'haeyer

geboren te Delftinge op 17 augustus 1903 en in de
Heer ontslapen te Geraardsbergen op 8 maart 1968,
gesterkt door de H. Sacramenten van de zieken.

Sterven is een beslissende en persoonlijke ontmoeting
met de Heer over leven en dood. Het leven van iedere
dag is een zekere en ware voorbereiding. Het lijden,
christelijk gedragen, wordt een onthechting van het
aardse om te doen verlangen naar het hemelse.

In stilte en eenvoud verliep de taak van de overledene
in haar gezin. In drukke arbeid, in edelmoedig gedragen
offers voor kinderen en naaste, kweet ze haar taak. Haar
eenvoudig geloof gaf haar de kracht om stil te blijven bij
het geluk, en sterk bij het harde. Nu er wat verdiende
rust mocht komen, kwam het lange lijden. Met de dood
voor ogen heeft ze ook dit laatste levensoffer aanvaard.
Haar heengaan was de trouwe weergave van heel haar
verblijf op de wereld.

Beminte kinderen en kleinkinderen, trouw was de
dank om al wat voor u werd gedaan. Graag bleef ik nog
lang in uw midden. Uw aanwezigheid, met zorgen en

toewijding de laatste dagen, blijve de eerlijke getuigenis
dat ge me eeuwig zult genegen blijven door uw gebed
en uw levensernst.

Beste broers, zuster, bloedverwanten en vrienden,
troostend is de genegenheid in het leven, sterkend is het
meeleven met uw overledenen door het gebed.

Vaarwel in de Heer.

Wie christelijk meeleeft bij een afsterven, verzorge dit
misoffer en blijve trouw in gebed voor hen die heen-
gingen.

*Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene, uw blijken van deelneming een
troost voor ons.*

Danken U oprecht :

*De families D'baeyer
Drosbeke
De Stercke
Van Wijmeersch*

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge