

Geloofd zij Jezus-Kristus.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Heer Cyrille DROESBEKE

weduwnaar van

Mevrouw Julia NICOLAS

geboren te Delftinge de 4 maart 1875 en ergodvruchtig overleden de 9 maart 1957, voorzien van de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Ontferm U mijner God, vergeef mijn schuld, uw goedertierenheid en uw *geduld* zijn groot en machtig, al wat mijn *laffheid* tegen U misdeed en iedere zonde, ijdel, stuw of wreed, ben ik indachtig. Psalm 50

De dood komt steeds als een dief in de nacht. Zelfs na een lang leven is zij nog verrassend. Daarom gedenken we de woorden uit de H. Schrift waar de Goddelijke Zaligmaker ons waarschuwt: "Weest bereid want gij kent noch dag noch uur".

Het enige wat ons nog overblijft is de overledene te gedenken in het gebed en het H. Misoffer. Daarom verenigen wij ons met 't gebed dat de H. Kerk ons laat zingen bij de uittocht van haar leden: "Dat de engelen u naar het paradijs geleiden; dat de martelaren u bij uw aankomst aannemen en u voeren naar de eeuwige stad Jeruzalem. Dat het koor der engelen u opneme en gij met Lazarus, weleer een arme, eeuwige rust moogt genieten".

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor mij.

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge.

De familiën DROESBEKE en NICOLAS

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene

Heer Cyrille DROESBEKE

danken U van harte