

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

**Dirk Joseph Clemence
DROESBEKE**

**echtgenoot van Mevrouw
LUTGARDE BOEYKENS**

geboren te Ninove op 21 mei 1955 en overleden
te Meerbeke op 21 februari 1985, gesterkt door
de H. Sakramenten in extremis.

't Is avond nu en donker
Men hoort, als een gefluister :
 Goeden avond !
De vogel rust op 't nest
En zingt nog eens in 't duister :
 Goeden avond !
De beek vol sterrenlicht,
Loopt blij en kabbelt zacht :
 Goeden avond !
En 't maantje klimt daar boven
En 't lacht, in blauwe pracht :
 Goeden avond !
De klokskens in de torens
Herhalen lang en moe :
 Goeden avond !
En 't kindje gaat dan slapen
En 't zegt, een oogsken toe :
 Goeden avond !

Moge Dirk ook nu nog « Goeden avond » zeg-
gen en rust vinden bij de Heer, de rust die
hij op deze wereld niet gevonden heeft. Moge
hij bij de Heer dat vinden waar hij hier naar
zocht.

H. Berlindis, kom zijn ziel tegemoet.

De families DROESBEKE, BOEYKENS,
D'HERDE en OOGHE,

danken U welgemeend om uw gebeden
en uw blijken van echt medeleven.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90
Begrav. Galle Rudy, Ninove - Tel. 054-33.22.31