

Wat is zij gelukkig en voorzichtig, die tracht te leven zoals zij wenst te sterven.

†

Dierbaar aandenken van
mevrouw

ELZA DROESBEKE

echtgenote van de heer
Georges Merckaert

geboren te Deftinge op 14 juni 1908 en
godvruchtig overleden te Velzeke op 3
juni 1981, gesterkt door de H. Sakramen-
ten der zieken.

Lid van de bond van gepensioneerden
Lid van de bond van het H. Hart
Lid van de bond van de Gelovige Zielen

—

De families

Droesbeke, Merckaert,
De Smet en De Norre
danken U van harte om uw ge-
beden en blijken van oprechte
deelneming.

Uitg. Miserez, Deftinge

Met moederlijke liefde heeft zij haar kin-
deren groot gebracht en zich bekommerd
om hun toekomst.

Heer, gij alleen weet dat ik met geen
enkele boze bedoeling tegenover anderen
heb gehandeld - gij weet ook dat ik met
een groot vertrouwen heb geleefd en ge-
daan heb wat goed was in uw ogen ;
reken mij ten goede wat ik met een recht-
zinnig hart voor mijn volk heb gedaan.
Wat zullen wij de Heer weergeven voor
zoveel goedheid ?

Wij zullen haar steeds gedenken in onze
gebeden, haar lessen en voorbeelden voor
ogen houden en zoals zij trachten te leven
naar Gods wet.

Bemide echtgenoot, kinderen, familiele-
den, hoe meer gij alles in handen geeft
van de goddelijke voorzienigheid, hoe ge-
ruuster en hoe moediger gij zult zijn. Ik
dank U van harte voor uwe buitengewone
toewijding tijdens mijn ziekte. Gij hebt uw
plicht gedaan.

Laat nu de barmhartige sluier van de tijd
erover heengaan en gij zult in dankbare
herinnering moedig zijn zoals ik geweest
ben.

Mijn Jezus barmhartigheid.
O.L. Vrouw help en richt ons.