

†
Omdat alleen bij U, Heer
Leven en Verrijzenis is,
leggen wij in uw handen
het leven van

DE HEER

GILBERT DROESBEKE

weduwnaar van Mevrouw

MAGDALENA DE BOSSCHER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE CALLAERT

geboren te Velzeke op 11 juni 1899 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem
op 8 februari 1989,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de kristelijke bond
der gepensioneerden

Hij behoorde tot die generatie van oudere,
stoere, diepgelovige mannen. Heel zijn leven
was een onberekembare gegevenheid naar
de anderen toe. De laatste maanden zijn
wat stiller geworden en ook wat moeilijker,
maar er bleven de mooie flitsen uit vroegere
dagen.

De laatste weken zijn zwaar gevallen, maar
nooit kwam een klacht over zijn lippen.

Hij is rustig en kalm gestorven. Hij wist
dat hij gereed was en dat zijn tijd gekomen
was, en zijn sterven was mild en zacht. Het
kan de pijn van afscheid nemen bij zijn
dierbaren milderen.

Gij allen die mij zo nabij bleef in mijn
lijden, gij vooral die mij met engelachtige
liefde hebt omringd, ik dank u.

Alles hebt gij gedaan om mijn dagen wat
aangenamer te maken, weet nu dat alles
voorbij is en de Heer het u zal vergelden.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein-
kinderen blij vertrouwen op God doorheen
de pijn van dit afscheid, blijf een blijvende
troost voor elkaar maar vooral schenk
moeder al uw liefde.

Dat de Heer van liefde en barmhartigheid
hem opneme in zijn heerlijkheid.

Marie CALLAERT,

Richard en Julia
VAN DEN DRIESSCHE-DROESBEKE
en kinderen,

Maurice en Denise
MEERSSCHAUT-DROESBEKE
en kinderen,

André en Adriënne
DROESBEKE-DE VOGELAERE
en kinderen,

De families DROESBEKE - VERHEYEN,
DE BOSSCHER - DE LANGE
en CALLAERT - GOEDERTIER

zijn U zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken U.

C.V. Rouwcentrum Heyse, Merelbeke
Drukkerij Eeckhout, Merelbeke - Munte