

"De Mensenzoon is niet gekomen om ge-
diend te worden maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor velen"

Mt. 20,28



VROME HERINNERING AAN

HEER

Gustaaf DROESBEKE

weduwnaar van

Mevrouw Suzanne CALLENS

geboren te Delftinge

op 10 maart 1909 en godvruchtig overle-
den in het A.Z. te Gent op 11 juli 1983,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Wij hebben hier op aarde geen vaste
woonplaats maar weten ook dat ons le-
ven uitmondt in de zaligheid van Gods
eeuwige liefde.

Daarom willen wij ook samen met hem
ons gebed tot de Heer richten met de

woorden uit de Schrift : "Tot U, Heer,
richt ik mijn bede".

Verhoor mij volgens Uw grote goedheid.
Bij de Heer zal hij de ware beloning vin-
den voer al het goede dat hij heeft tot
stand gebracht.

In uw handen Heer bevelen wij al wat ons
dierbaar is. In de verrijzenis van Jezus
vernemen wij dat wij niet voor de dood
geschapen zijn maar om eeuwig te leven
bij U ! Wil ook onze dierbaren opnemen
in de vreugde van uw Koninkrijk.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, voor
wie ik geleefd en gewerkt heb, thans
neem ik afscheid van u. Hebt dank voor
de mij betoonde genegenheid ; blijft mij
in uw gebeden gedenken.

De families DROESBEKE, CALLENS,
VAN DAMME en NICOLAS

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming en uw gebed.

Rouwondern. Andries

drukk. vdm

M+F 2012