

Sterven is ter ruste gaan,  
Moe van aardse zaken  
om, in eeuwigheid voortaan  
Bij de Heer 't ontwaken.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**IRENA DROESBEKE**

echtgenote van de Heer

**JULES LEROY,**

geboren te Zarlardinge op 20 september  
1903 en godvruchtig overleden in het  
ziekenhuis te Geraardsbergen  
op 13 april 1972,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Al lang had de kwaal haar ondermijnd, maar ze hield zich krachtig en sterk voor haar huisgezin, totdat zij na een hevige aanval bezweek, in volle overgave aan Gods H. Wil. Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft zij de smarten van het ziek-zijn gedragen en dat mogen wij een heldendaad noemen die de goede God in Zijn hemel rijkelijk zal belonen.

Mijn beste man, veel liefde hebt gij mij gegeven; ik dank U voor dat alles, gij treurt nu omdat gij mij niet meer in uw midden ziet, maar troost U, ik ben niet van U weggegaan; ik blijf met U verbonden en wacht U in de hemel, vanwaaruit ik U mijn liefde en zorgen zal blijven geven.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, mijn laatste kruisje op uw voorhoofd gedrukt! Dat is heel het leven van uw moeder geweest: liefde en lijden! Het

moge U sterken in uw verder leven. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Dierbare familieleden en vrienden, schenkt mij ook een vurig gebed.

De families DROESBEKE, LEROY,  
DEPOORTER, DEBRAEKELEER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Raf. Vandergeynst, Everbeek