

Er is een oude man gestorven.
Zijn leven was een rechte lijn.
Hij had sinds lang de kracht verworven
om steeds een eerlijk mens te zijn.



Gij die hem gekend en bemind hebt,
gedenk in uw gebed

DE HEER
Julien DROESBEKE

Echtgenoot van
Mevrouw Madeleine CHAVATTE

Geboren te Overboelare op 10 februari 1909
en overleden te Brakel op 1 oktober 1994.

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en de families

DROESBEKE
CHAVATTE
FAUT
VANDERSCHUEREN

danken voor de blijken van innige deel-
neming hun betuigd bij deze rouw.

Nog maar amper een paar maanden was Julien
zijn echtgenote gaan vertoeven in het rustoord te
Brakel. Tot dan toe hield hij eraan in zijn huisje te
wonen in de Gentsestraat en zelf zijn kookpotje te
beredderen.

Na een tijdje hospitalisatie is Julien dan toch naar
het rustoord gegaan, waar zijn vrouw reeds een
jaar vroeger noodgedwongen was opgenomen.
Opnieuw samen, ze deelden samen de kamer.
Toch ging het met Julien nu minder goed, een
dijbreuk dwong hem terug naar het ziekenhuis en
nu midden in de herstelperiode wordt Julien ons
plots ontnomen.

Heer onze God, ondanks de pijn van dit afscheid
willen we U vandaag toch heel oprecht danken
voor dit zinvolle toegewijde en rechte leven van
vader.

Samen hebben ze het niet gemakkelijk gehad, ze
hebben hard gewerkt en weinig luxe gekend, maar
hebben ze wel meer dan zestig jaar mogen
samenzijn !

We bidden U Heer, neem Julien op in uw blijvende
vreugde. Laat ons ervaren dat hij -over de dood
heen- innig met ons verbonden blijft.

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg,
bid voor ons.