

De beproevingen van dit leven zijn een gelegenheid om de mens nader bij God te brengen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

LOUISE DROESBEKE

weduwe van Mijnheer

Camille Matthijs

geboren te Everbeek, de 9 augustus 1872 en overleden te Overboelare, de 26 november 1958, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen.

Bij elk sterfbed krijgen we een heilzame les te overwegen: het leven van de mens, zelfs het langste leven hier op aarde, is maar een doorgang en met het afsterven begint de eeuwigheid. Laat ons derhalve zó leven dat we voor de rechterstoel van God van onze goede wil kunnen getuigen.

De duurzame overledene die zacht en kalm het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld was 'n vrouw die zonder groot vertoon heeft geleefd maar die in stille eenvoud zich steeds op de hoogte heeft getoond als trouwe echtgenote, als waakzame en zorgzame moeder; als moeder die leefde in het bewustzijn dat ze eens rekenschap zou geven aan God voor de opvoeding harer kinderen en ze daarom steeds is voorafgegaan met het goede voorbeeld geput en gesterkt door eenvoudige maar diep kristelijke overtuiging.

Haar dood was de dood der rechtvaardigen; en dit is het schoonste wat men bij een sterfbed zeggen kan.

Beminte kinderen, bij wie ik mijn intrek had gekozen, ik dank u voor uw verkleefde zorgen, bij u allen heb ik liefde en genegenheid gevonden

en dit was mijn stille vreugde. Blijven we nu onderling door onze gebeden verenigd. Dit is de band die de zielen bindt.

Vaartwel, beminte kinderen, kleinkinderen en familie. Tot weerziens in de hemel.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(300 d. afl.)

De famliën **DROESBEKE-MORTIER**
en **MATTHYS-VANDEVELDE**

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.