

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Luc, Robert DROESBEKE

zoon van

Prudent en Virginie DE CLERCQ.

Geboren te Velzeke-Ruddershove, de 16 februari 1948 en door een pijnlijk ongeval overleden in het Akademisch ziekenhuis te Gent, de 13 januari 1966, gezalfd met de H. Olie.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

Jonge mensen zijn als bloemenknoppen vol beloften. Zo was Luc: rijk aan beloften van werkzaamheid, verstandelijke aanleg, eerbied en toewijding aan zijn ouders, liefde voor de waarheid, rechtgeaardheid en oprechtheid, die tenandere een geërfde familiedeugd is, betrouwbare vriendschap, en gezonde sterke vroomheid of godsdienstigheid.

Een spijtig ongeval, neemt met het leven van Luc, al die beloften en al die hoop in een greep op en laat met de droefheid in het hart van zijn familie de herinnering aan zijn goedheid en zijn persoon.

«God leer ons en help ons te geloven in uw vaderlijke volmaakte liefde en te vertrouwen in uw goedheid. Neem onze zoon, broeder en vriend op in uw vrede en schoonheid, hij heeft U en ons in schoonheid gediend en schenk ons berusting, overgave en levensmoed. Zo bidden en vertrouwen wij. Zo helpt Gij hem en ons.»

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Prudent DROESBEKE-DE CLERCQ; zijn ouders.

Heer en Mevrouw Paul DROESBEKE-GLORIEUX;

Mejuffer Paulette DROESBEKE; zijn broeder, zuster en schoonzuster.

Heer Hector DE CLERCQ-VAN HUFFEL†; zijn grootvader.

De familiën DROESBEKE, DE CLERCQ, VERHEYEN,
VAN HUFFEL,

denken U van harte voor uw gebeden en blijken van deelneming, betoond in deze rouw.

Uitg. René Glorieux, koster, Hundelgem.