

Alles wat ons overkomt is Gods wil, en daarom moeten we de Heer loven en danken.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer Remi DROESBEKE**

echtgenoot van

**Mevrouw Clemence DE SMET**

geboren te Delftinge de 17 Augustus 1877 en er godvruchtig overleden de 14 September 1950, gesterkt door de HH. Sacramenten, de Pauselijke zegen, de gebeden der stervende en de priesterzegen van zijn zoon

Veel te vroeg nog is hij bij den Hemelsen Vader teruggekeerd. Na enkele dagen ziekte verdween hij als een glimlach. Maar hij was totaal voorbereid, lijk een voorbeeldige kristene huisvader, niet benauwd zijn echtgenote en kinderen over de dood te onderhouden.

Minzaam, gemoedelijk, gediensig en hulpvaardig voor iedereen, altijd vreugdevol. Daarom had hij de algemene achting en genegenheid van al wie hem ontmoette.

Hij leefde voor God, zijn echtgenote, zijn dochters die hij een kristen huwelijk hielp stichten, zijn zoon priester bij Gods genade.

Symbool van kloeke, moedige, rechtschapene kristene beleefde hij een gelukkige oude dag, waarvan het hoogtepunt was de wijding en eremissen van zijn geliefden zoon.

Ja, duurzame echtgenote, dit geluk is nu totaal in den hemel, troost U in deze kristelijke gedachte.

Gij, dochters en schoonzoons, weest moeders steun en geluk, volgt mijn voorbeeld van liefde en zachtheid, uw lieve moeder heeft recht op dubbele kristene liefde, dit zal voor haar een troost zijn bij mijn plots verdwijnen.

En gij, mijn goede jongen, zoals ik het U altijd zei, wees een heilige priester, eenvoudig en vroom, herdenk uw vader dagelijks in de mis, wees moeders steun en fierheid, en God zal onze familie zegenen.

*H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust.*

---

*De familiën DROESBEKE, DE SMET,  
DE LEPELEER en LEROY,*

*zeer gevoelig aan de genegen blijken van  
innige deelneming, betoond in hun pijnlijke  
rouw, maar vooral getroost door de vurige  
gebeden voor de dierbare afgestorvene,*

*danken U van harte.*

---

VAN DE MAELF