

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het eeuwig leven is alwie hier op aarde leeft voor God.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw Zulma DROESBEKE

echtgenote van

Heer Arthur VAN DAMME

geboren te Delftinge, de 25 september 1906 en er godvruchtig overleden na een lange en pijnlijke ziekte, de 14 februari 1957 gesterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Die de Heer vreest moet de dood niet vrezen want de dood van de rechtvaardige is slechts de overgang tot een beter leven.

Gelukkig en zalig is de mens die gedurig de eeuwigheid voor ogen heeft en zich iedere dag voorbereidt om goed te sterven.

Haar laatste maanden waren een verre voorbereiding op de dood. Een pijnlijke ziekte kwam al haar krachten uitputten. Wanneer zij de laatste dagen het einde voelde naberen, morde zij niet tegen God maar aan Zijn Heilige Wil onderworpen en vertrouwend op O. L. Vrouw van de Oudenberg, bleef zij onbeweeglijk in de vrees des Heren, enkel bekommerd om haar leven op de meest godsdienstige wijze te eindigen. Haar vertrouwen op O. L. Vrouw was zo groot dat er haast geen enkel ander woord van haar lippen kwam.

Het is voor ons een grote troost te weten dat zij in zo'n gesteltenis de eeuwigheid is ingegaan om haar loon te ontvangen waarvoor ze hier op aarde gestreden, gebeden en geleden heeft.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familie, ik weet dat ik U vroeg ontnomen werd, aanvaardt Gods Wil en troost U: ik sterf gerust omdat ik weet dat U verder zult gaan op de weg die wij steeds gingen christelijk, trouw aan kerk en Gods gebod. Ik sterf maar mijn liefde voor U sterft niet, en ik weet ook dat Uw liefde voor mij en Uw dankbaarheid mij steeds zullen blijven volgen. Ik dank U voor Uw goede zorgen en genegenheid.

Mijn broeder-priester, gij die dagelijks de trappen van het altaar bestijgt, gedenk mij in Uw H. Misoffer en Uw gebeden.

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor mij.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor mij.

De familiën DROESBEKE, VAN DAMME, DE SMET en STEVENS

*zeer gevoelig aan de blikken van
genegenheid hun betuigd in hun
pijnlijke rouw*

denken U van harte.

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delft inge.