



*Mijn vadtetje,
hij was rechtvaardigheid
Hij had de zware last
op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad*

Ter dankbare nagedachtenis
aan de Heer

Vital DRUART

geboren te Meneu op 9 juni 1926,
godvruchtig overleden te Merkseu
op 3 mei 2000.

Dierbare man van Lydie NOWÉ,
onze liefste vader en pepé.

dank u papa

