



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Adelaïde-Pauline Drubbel
echtgenote van Heer Leonard Verlinden

geboren te Rijsel de 1 Maart 1886 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud, de 29 Augustus 1953,
voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden

Hoe pijnlijk was die stond, voor hen, die zij verliet ; het
scheiden viel zo hard, maar 't is voor eeuwig niet, want
toen zij opwaarts klom naar d'hohe hemelsfeer, riep hare
ziel ons toe : «bij God zie ik U weer !»

Ze was de trouwe, ijverige en werklustige gezellin van
haar man ; begaafd met edelmoedigheid, liefdevol geduld,
verdraagzaam en offervaardig. - Ze was de moeder die
geen ongewone dingen deed, maar die dagelijks door en
door goed verrichtte ; die haar kinderen gezond en ziels-
gaaf bewaarde en waarvan haar man en kinderen nu ge-
tuigen «Onze moeder was waarlijk geheel van ons» ; de
moeder wiens enigste geluk was : thuis bij haar kroost en
haar werk ; de moeder die zich ééns en voor altijd weg-
schonk en lange jaren, de schoonste van haar leven, zich
gaf aan 't welzijn en den bloei van haar gezin.

Gezegend de moeder die naar den Vader gaat met de
getuigenis van Jezus op de lippen « die Oij mij gegeven
hebt van her heb ik niemand verloren». H, Joan, 19-4

Wanneer lijdën, druk en angst over haar zijn gekomen,
heeft zij stichtend en vol levensmoed, zonder enige klacht
het offer van God aanvaard. De teederste zorgen en tege-
moetkomingen aller hand van haar man en kinderen, kon-
den geen redding brengen. Stil, na een harden doodstrijd
is zij zacht het eeuwig leven ingegaan ; haar laatste gebed
en offer.

Duurbare echtgenoot, ik dank U voor uwe liefde, hulp
en teedere zorgen ; zoekt troost en sterkte bij onze kinde-
ren en bij God. - Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
dank U allen ; gij waart mijn zoetste troost en blijft mijn
schoonste kroon.

Familieleden en bloedverwanten, vaartwel.

Bidt allen voor mij !

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid !

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere-Oud.

Mijnheer Leonard VERLINDEN ;

Mijnheer en Mevrouw Charles VERLINDEN-CHRISTIAENS en kinderen
Nicole en Roland ;

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf VERLINDEN-CALLEZ en kinderen Luc
en Jean ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice VERLINDEN-BOGAERT en kinderen Eric
en Christiane ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef JACQUES-VERLINDEN en kind Guy ;

De familiën DRUBBEL, VERLINDEN, DE BEER en GYSELS,

Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.