



Dierbare herinnering aan

de heer

Ernest Druez

*weduwnaar van mevrouw
Augusta Groosman.*

Geboren te Moerbeke op 13 augustus 1905
en er thuis, in familiekring,
godvruchtig overleden op 21 april 2004,
gesterkt door de ziekenzalving.

Erevoorzitter kerkraad
parochie O.L.V. Geboorte.

Erevoorzitter van de K.B.G.

Erepenningmeester van
de Koninklijke Harmonie 'Trouw aan Kunst'.

Houder Platina-erepenning 'St-Bavo'.

~~~~~

De families

Druez, Groosman, De Meyer en Kerremans,  
danken U voor uw aanwezigheid  
en blijken van deelneming in hun rouw.

Zover wij konden zijn we met jou  
meegegaan

Tot het einde toe hebben wij je bijgestaan

Je was een schat voor ons allen

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart

Wij zijn gelukkig iemand als vader en

bompa in ons midden te hebben gehad.

Dank aan allen die het samen met ons  
mogelijk hebben gemaakt  
dat vader tot zijn laatste dag  
in ons midden kon blijven.

Moerbeke, 28 april 2004.

---

Begr. V.d.Driessche-Premereur, Galmaarden  
druk Langendries, Bever