

Ten Paradijze geleiden haar de Engelen.



Tot vroom aandenken van

MEVROUW

JUDITH DRUWEZ

geboren te Everbeek op 28 oktober 1879
gezegend door kruisen en een hoge ouderdom,
uitgegaan als een kaars op 8 december 1971,
gesterkt door het sacrament van de Zieken.

Voor Gods getrouwen is het leven niet ingewikkeld. Ze trachten dag aan dag hun plicht te doen. Gaat er iets tegen, ze maken het een Gode welgevallig offer. Gaat het goed, ze danken er blijde de Heer om en ze hebben steeds in zich de stille vreugde van een goed geweten.

Onze dierbare overledene was van dat soort.

Wij danken God om dat rijk en lang leven.

Wij danken God om de vriendschap en liefde die ze aan de haren heeft gegeven.

Wij danken God om de trouwe wederliefde die ze mocht ontvangen tot in haar hoge ouderdom.

Laat ons bidden : Heilige Vader, almachtige God, wij bidden U voor Judith.

Schenk haar vergiffenis van zonden en laat haar over de dood heen, thuis komen in uw Rijk van rust en vrede. Door Christus onze Heer. Amen.

De families DRUWEZ-MATTHIJS,

danken U voor uw kristelijke deelneming.

Uitg. R. Vandergeynst, Everbeek