



QUE VIVE DANS LA PAIX DU SEIGNEUR,  
L'AME DE

Dame

## Maria - Rachelle DRUWEZ

épouse de Monsieur

**Alfred DEBECK,**

née à Everbeek le 9 mai 1902 et décédée  
à Grammont le 29 février 1972,  
munie des SS. Sacrements.

Cette femme admirable emporte avec elle  
dans la tombe le témoignage d'avoir été  
une bonne épouse irréprochable, une mère  
tendre, laissant à ses enfants et petits-en-  
fants des principes solides et des vertus  
chrétiennes.

Chers enfants, je vous ai donné ce qui  
m'était humainement possible de vous donner.

Après mon accident, je n'ai plus eu la  
possibilité de vous parler, mais si je pou-  
vais encore vous dire une seule parole, ce  
serait « merci » à mon époux, mes enfants  
et ma famille qui dans ma longue et pénible  
épreuve n'ont pas quitté mon chevet un  
seul instant. Hélas, ni vos soins, ni vos  
larmes, ni vos prières n'ont pu sauver mes  
jouys.

Mon Jésus, miséricorde !

Les familles DRUWEZ, POLLAERT, DEBECK,  
D'HAENENS,

très touchées des marques de sympathie  
leur témoignées à la suite du décès de  
leur regrettée défunte

Vous remercient.

Mijn kinderen, ach, ik heb U al,  
wat geeflijk was, gegeven. G. Gezelle



IN DE VREDE VAN KRISTUS LEVE DE ZIEL  
van Mevrouw

## Maria - Rachelle DRUWEZ

echtgenote van de Heer

**ALFRED DEBECK,**

geboren te Everbeek op 9 mei 1902 en  
overleden te Geraardsbergen  
op 29 februari 1972,  
voorzien van de HH. Sakrmaenten.

Een trouwe echtgenote, een goede moeder,  
een voorbeeldige kristelijke vrouw is aan  
haar gezin ontrukt en heeft onze parochiale  
gemeenschap verlaten.

Zorgzaam, vooruitziend, heeft ze met on-  
noemelijke toewijding haar gezin verzorgd.  
Op zulk een manier had ze haar leven inge-  
richt dat haar kinderen en kleinkinderen al-  
tijd met fierheid hun leven kunnen richten  
naar het hare : « ons moeder deed het zo ! »

In onze gemeenschap en in de Vrouwen-  
gilde moge haar gedachtenis levendig blijven  
ter navolging.

Na mijn ongeluk heb ik niet meer kunnen  
spreken, maar als ik nu nog iets mag zeg-  
gen dan is het een woord van dank aan mijn  
man, kinderen en familie die mij in mijn  
wekenlange ziekte geen ogenblik verlaten heb-  
ben.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De families DRUWEZ, POLLAERT, DEBECK,  
D'HAENENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek