

Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven.



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

René DRUWEZ

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Jeanne VANDENHAUTE

geboren te Everbeek
op 21 maart 1900 en overleden te
Geraardsbergen in de H. Hartkliniek
op 7 oktober 1983, gezalfd door het
Sakrament van de zieken.

—

Gelukkig en wijs zijn zij die tijdens hun
aardse leven hun best doen om God te be-
minnen uit geheel hun hart, uit geheel hun
ziel en uit al hun krachten en Hem ge-
trouw dienen door het onderhouden van
zijn geboden. In het uur van sterven
mogen zij in rust hun hoofd neerleggen
met de gedachte : ik heb God gezocht in
dit leven, nu zal ik Hem vinden in liefde
in het andere leven.

Na een hoge leeftijd is onze duurzame
overledene nu teruggekeerd naar zijn
Schepper, om daar het loon te ontvangen
voor het goede dat hij met Gods genade
heeft mogen verwezenlijken. Bidden we
echter tot God dat Hij barmhartig weze
voor de fouten en tekorten en hem op-
neme tot eeuwige rust in het Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

De Families :

DRUWEZ, POLLAERT,
VANDENHAUTE, VAN LIERDE,

danken U voor uw blijken van mede-
voelen in het pijnlijk verlies dat hun
komt te treffen.

Drukk. Louis Dyon, Geraardsbergen.