

In leven en in sterven behoren wij den Heer!

†

Dankbaar gedenken wij het leven en het zalig overlijden van

DE HEER

ALFONS DUBOIS

echtgenoot van Mevrouw
SYLVIA VAN BELLE

geboren te Viane, de 18 november 1888
en er godvruchtig overleden de 12 juli
1973, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

De dierbare overledene was een man van eenvoudig en diep geloof; doorheen het wel en het wee van het leven, bewaarde hij steeds een gelaten betrouwen op Gods Voorzienigheid, wetende en dankbaar bekennde dat alles van hierboven komt en we steeds in Gods handen zijn. Hij heeft het harde zwoegersleven der vroegere jaren gekend, maar nam het moedig aan voor het welzijn zijner familie; zo fier kon hij vertellen van het zware labeur in de « fcsen » en in den vreemde, en de schone stuivers die ermee waren verdiend, en waarmee hij blij de welstand der familie help verbeteren. Ook als de tijd ener rechtmatige rust was ingetreden en ouderdom en ziekte

de nayer moerbeke

hem tot stiller leven dwongen, miek hij zich nog gaarne dienstbaar, waar hij kon, om het anderen lichter te maken. In stille gelatenheid heeft hij het lijden en de ongemakken van den ouden dag gedragen. Het was alles goed gelijk de Heer het hem zond.

En zó dankbaar was hij voor de liefdevolle en toegewijde zorgen waarmee men hem omringde. Hij vond geen woorden om zijn dank te uiten.

Schoon en eenvoudig heeft hij geleefd; schoon en eenvoudig is hij gestorven; ontroerend was het om zien hij tot in zijn laatste ogenblikken het kruisken omklemd hield op zijn hart.

Mijn goede echtgenote, dierbare kinderen en familieleden, we dankten zo gaarne samen de Heer voor de vele jaren ons verleend; moge de Heer U de scheiding verzachten in de hoopvolle zekerheid van ons opnieuw en eeuwig verenigd-zijn hierna.

Bidt voor mij, Gij vooral mijn dochter, den Heer toegewijd, en tot weerziens in den Hemel!

De families DUBOIS,
VAN BELLE,
DE PELSENEER,
AUTAERTS,

danken U innig voor uw blijken
van deelneming en gebeden.