

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS, Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Amelie - Romanie DUBOIS

echtgenote van de Heer

PETRUS VANDENBERGE

geboren te Opbrakel, op 13 december 1888, en er godvruchtig overleden op 16 december 1957, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, de Derde Orde en de K. A. V.



Veel heeft zij geleden, maar haar lijden was niet tevergeefs, want geduldig heeft zij het de Heer opgedragen en er zo een grote bron van verdiensten in gevonden.

Ons bestaan op deze wereld is vol smarten, deels zichtbare, deels onzichtbare. Een grote beproeving is ons leven, een tijd van strijd, die ons voeren moet naar het eeuwig loon, dat ons is voorbestemd.

God loutert onze ziel en treft soms ook ons lichaam, opdat wij met zijn dienaar Job zijn Naam zouden kunnen zegenen.

Zij, die zo graag, dikwijls tot boven de maat van haar krachten, naar het huis des Heren ging, is nu heengegaan naar de eeuwige Woonst van zaligheid.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, gij weet dat ik nog bij u zou willen gebleven zijn om verder voor u te zorgen. God heeft het echter anders gewild, van daarboven zal ik over u allen blijven waken. Beminde broeders, alle familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw dagelijkse gebeden en tot weerziens in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. afl.)

R. I. P.



De Families VANDENBERGE,
DUBOIS en De CUBBER.

danken U van harte voor
uw kristelijke deelneming.

Uitg. A. De Croo, Koster, Opbrakel